

På vores årsmøde den 21.maj læste jeg dette lille "eventyr" op og lovede at lægge det på vores hjemmeside. Jeg tror og håber, I kan bruge det - også I hospice. Der er vist ikke et eneste menneske på denne klode, som ikke på et tidspunkt tænker over, hvad der mon sker – eller ikke sker – efter døden. Det er de spekulationer, myten refererer til. (Forfatter ukendt)

Der var engang to små børn. De var endnu ikke født, men lå i livmoderen og fik tiden til at gå med at diskutere tilværelsen, og nu skal I høre, hvad de sagde, for det er ganske vist.

Den ene sagde til den anden: **Tror du på et liv efter fødslen?**

Den anden sagde: Ja selvfølgelig, der må da være et eller andet efter fødslen.

**Vrøvl**, sagde den første: **Der er ikke noget efter fødslen -hvad slags liv skulle det være?**

Ja, det ved jeg ikke. - Måske går vi på vores ben og spiser med vores munde.

Den første sagde: **Det er en helt tåbelig tanke - at gå er jo fuldstændig umuligt og spise med vores mund?- latterligt . -**

**Navlestrengen giver os al den næring, vi har brug for. Et liv efter fødslen er helt udelukket. Navlestrengen er I øvrigt kort, så du kan da sige dig selv, at vi ikke kommer ret langt.**

Ja ,men jeg tror altså, der er noget, og måske er det fuldstændig anderledes, end det er her. Måske kan vi åbne vores øjne og se en hel ny verden fuld af farver og lys.

**Prøv nu at høre**, siger den første, **der er aldrig kommet nogen tilbage derfra! -Fødslen er afslutning på livet, og efter fødslen er der bare intet andet end mørke. Og spekulation over det fører os ingen steder hen.**

Arrhh, jeg ved ikke rigtig, sagde den anden. Jeg er da sikker på, at vi vil se mor, og at hun vil tage sig af os . –

**MOR ! Tror du på mor, hvor er hun måske nu?**

Hun er alle vegne rundt om os- Det er i hende, at vi lever. Uden hende ville der slet ikke være denne verden.

**Hmm**, sagde den første. **Jeg kan ikke se hende nogen steder,så det er da logik, at hun ikke eksisterer.**

Til det svarede den anden: nogle gange, når man er helt stille- så kan man høre hende. Man kan erfare og opfatte hende, Jo, jeg tror på, at der er en virkelighed efter fødslen, og at vi er her for at forberede os selv på den virkelighed.

Marianne Harboe

