



Emne: Sommerhilsen , nyhedsbrev 14

Kære alle

På papiret er det jo forår- ja næsten sommer - men først nu er virkeligheden ved at følge trop med varme og milde vinde . D. 19 maj på årets generalforsamling i Vejle var det stadig koldt - men hjertevarme og glæde ved igen at være sammen var der rigeligt af.

Hvis I går ind på www.hospicefrivillige.dk kan I læse referat af såvel generalforsamling, formandsberetning, samt hvad dagen i øvrigt havde at byde på...og et lille udpluk af fotos

Af forståelige grunde var vi ikke så mange, som vi plejer, men vi er overbevist om, at de der kom havde en virkelig god dag, både på grund af gensyn , men også på grund af det faglige og den musikalske underholdning. Vi var Iøvrigt også glade for at kunne byde to nye koordinatoreer velkomne , da vi sætter pris på samarbejdet med koordinatorgruppen.

Vores foredragsholder Karen Stølen tryllebandt forsamlingen. Forinden havde vi aftalt, at hun eventuelt kunne lægge punkter fra foredraget på vores hjemmeside. Det er vi dog frafaldet, idet hendes fortælling var så intens og nærværende, at den skulle opleves i nuet og ikke egnede sig til

referat . Jeg tror, jeg tør sige, at ingen gik upåvirket hjem. Selvom der var meget alvor, var hendes ord opløftende og inspirerende.

Karen holdt oplæg om støtte til pårørende og frivilliges, hvad vi som frivillige kan betyde for denne støtte (eller hvad du/i tænker passer). Med afsæt i de fire kasketter: 1. Erfaringer som hjemmesygeplejerske og hospicesygeplejerske 2. Erfaring som underviser og forsker. 3. Erfaring med selv at være frivillig i Kræftens Bekæmpelse. 4. Erfaringer med selv at miste en ægtefælle som 33 årig og mor til fire mindre børn -

.Dagen sluttede med smil og latter, da en sangergruppe underholdt til eftermiddagskaffen-(barbershop HusAar).

Vi har nogle netværksmøder til gode og vil straks efter sommerferien sætte datoer på, hvor, hvornår og med hvilke emner vi inviterer næste gang.

Desuden satser vi på en særlig fest til efteråret, hvor vi sammen med medlemmer og koordinatore og gæster for første gang vil invitere kunstnere fra "Kunstnere i Hospice " til en tiltrængt fest efter disse magre år. Ideen faldt i særdeles god jord på mødet. Så snart vi har tid og sted, hører I fra os og vi håber, at rigtig mange får lyst til at deltage.

Bestyrelsen sender jer alle de bedste hilsner med ønsket om en god sommer.

På gensyn - Marianne Harboe